

Informatie Kunstwerk

Titel: Zonder titel - Laurens Van Herpt



Wijk:	Centrum-Dorp
Toponiem:	Wilhelminapark, bij Julianalaan
Kunstenaar:	Laurens van Herpt
Materiaal:	Cement, Gras, Hout, Metaal
Jaar van plaatsing:	1998

Omschrijving

Gedenkteken voor verhalen

Beeld in het kader van „Bomen overleven“, een kunstproject van Terra.

Van oudsher komen mensen samen. Vertellen elkaar verhalen. Bomen dienen daarbij vaak als verzamelplaatsen. Dit beeld is een gedenkteken voor verhalen die overleven. De bijna verkoolde en vergane houtblokken in het beeld, staan voor de bijna vergeten verhalen.

De betonnen voet van het beeld suggereert een omgezaagde boom: verhalen die niet meer verteld kunnen worden.

De rode kleur in het beeld legt een relatie met de torenspits van de Oude Kerk: een plaats van samenkomst en verhalen bij uitstek.

Laurens van Herpt (geboren 1950, Drunen) is in het verbeelden van wat hij waarneemt zeer associatief. De voornamelijk stalen beelden, ontstaan meer ontwerpmatig.

